



Lieve mensen.

Zaterdag 4 mei, de hemel hilde.

Een diep triest beeld op een dag van herdenken.

Zoals ieder jaar leverde KanZ hier een bijdrage aan samen met leerlingen van groep 8 van basisschool STip.

Evi zorgde voor een bijdrage uit deze groep, echt goed gedaan Evi.

Noud Verhoeven en Kick Nellen, studenten van Dendron College en KanZ-junioren, lazen indrukwekkende gedachten voor.

Goed gedaan en bedankt hiervoor.

Andere leerlingen plaatsten een prachtig bloemstuk van KanZ en legden rozen. Jammer dat de techniek ons een beetje in de steek liet.

De bijdrage van de leerlingen van basisschool Megelsheim uit Meerlo was zeer bijzonder.

Het plan was om weer een verlicht hart te plaatsen, maar dit kon helaas niet doorgaan, erg jammer!

Regen kun je nu eenmaal niet programmeren, volgend jaar hopelijk wel.

Erg fijn dat zoveel mensen en kinderen, ondanks de regen, aanwezig waren.

Zelfs mensen uit Almere, Valkenburg en Nijmegen waren naar deze herdenking gekomen. Erg veel respect!

Deze families maken deze verschikkelijke oorlog mee.

Na een warme kop koffie/thee en veel verhalen keerden ze weer terug naar huis. Hopelijk volgend jaar onder betere weersomstandigheden.

Onze fotograaf Sten Jetten maakte van deze herdenking een uitgebreide foto-reportage. Bedankt Sten.

De KanZ-junioren zullen ook volgend jaar weer mee doen.

Bedankt allemaal!

Warme groet.

Bestuur, Co-team en kinderen Stichting NaoberzorgPunt KanZ Tienray.

